

Het Vuursche Bos

PREMIUM ARRANGEMENT MENU

Speciaal voor groepen vanaf 10 personen á 14,95 per persoon.

Kies uit één van de onderstaande gerechten en één drankje naar keuze.

Pannenkoeken

Pannenkoek naturel

Met poedersuiker of stroop

Pannenkoek appel, suiker en kaneel

Pannenkoek appel, suiker en rozijnen

Pannenkoek kaas

Pannenkoek ardennerspek

Pannenkoek ardennerspek en appel

Pannenkoek ardennerspek en kaas

Pannenkoek "De Vuursche Boer"

*Met paprika, prei, chilipoeder, knoflook en kaas
gegarneerd met tomaten, uien, tonijn en
tomatenketchup*

Poffertjes

Poffertjes met poedersuiker of stroop

Poffertjes met karamelsaus

Poffertjes met gember en slagroom

Oudhollandse Poffertjes

*Met appelcompôte bestaande uit appel, rozijnen, bruine
suiker en kaneel, geserveerd met slagroom*

Poffertjes "Het Vuursche Bos"

Met roomijs, vers fruit en slagroom

Maaltijd Salades

*Geserveerd met biologische dagverse groenten,
huisgemaakte dressing en een ciabatta
(keuze uit wit of bruin)*

Salade Geitenkaas

Met pijnboompitten en honingmosterd dressing

Salade Zalm

Met crème fraîche, pesto- en honingmosterd dressing

Salade Tonijn

Met olijven en honingmosterd dressing

Salade Gerookte Kip

Met perzik, dressing en huisgemaakte whiskysaus

Voor de kinderen

Geen kleinere portie, wel met een leuke verrassing!

Pannenkoek

Met poedersuiker of stroop

Poffertjes

Met poedersuiker of stroop

Patat met appelmoes

*Met keuze uit een kroket, kipnuggets, een frikandel of
een kaassoufflé*

Dranken

Frisdrank

Coca Cola | Coca Cola Light | Fanta | Cassis | Sprite | Rivella |
Tonic | Bitter Lemon | Dubbelfris | Lipton Ice Tea | Lipton Ice
Tea Green | Spa Rood | Spa Blauw | Ranja | Fristi | Chocomel

Sapjes

Biologische Appelsap | Rode Druivensap | Tomatensap

Koffie & thee

Koffie | Koffie verkeerd | Cappuccino | Latte Macchiato |
Espresso | Thee (Rooibos, Ceylon, Groen, Sterrenmix, Earl
Grey)

Bier & wijn

Heineken van de tap | Witte wijn | Rode wijn | Rosé

www.hetvuurschebos.nl | 035-6668426 | info@hetvuurschebos.nl



LAGE VUURSCHÉ vroeger en nu

LAGE VUURSCHÉ

Lage Vuursché is een gezellig toeristisch dorpje. Het is onderdeel van de gemeente Baarn. Het dorp is te vinden op de rand van de provincie Utrecht naast Noord Holland. Lage Vuursché ligt tussen de plaatsen Baarn, Bilthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Soest, Soestdijk en Hilversum in.

Lage Vuursché is voornamelijk bekend om haar bossen, midgetgolf tuinen, de hoofdstraat met Anton Pieckachtige uitstraling, pannenkoekhuizen en kasteel Drakesteyn met prinses Beatrix als bewoonster. Rondom het dorp vindt u de vele en afwisselende bossen van de Utrechtse Heuvelrug, waar u een heerlijke wandeling kunt maken.

GESCHIEDENIS

De naam Vuursché komt af van het Germaanse woord 'Fursa' wat gaspeldoorn betekent. De gaspeldoorn is een plant uit de familie van de vlinderbloemen. In Lage Vuursché stond in de 14e eeuw alleen een hofstede genaamd Drakensteyn.

Nabij deze buitenplaats is het dorp Lage Vuursché ontstaan door middel van woningen van personeel en boswerkers. Door deze bewoners werden winkels en bedrijfjes gevestigd. De dorpskerk is het hotel 'De Lage Vuursché'. De kerk uit de 17e eeuw met begraafplaats is nog steeds in gebruik. Hier is in 2013 Prins Friso begraven. Naast het centrum vindt u het buitenhuis 'Klein Drakensteyn' wat uit de 18e eeuw stamt. Voor een klein dorp heeft het veel rijksmonumenten, 47(!) in totaal. Tot en met halverwege de 19e eeuw hoorde Lage Vuursché bij de gemeente De Vuursché. In deze tijd had men rond de 200 inwoners.

PRINSES BEATRIX

Prinses Beatrix woonde van 1963 tot 1981 op kasteel Drakesteyn. Zij heeft hier met veel plezier samen met prins Claus en de kinderen gewoond. Het kasteel is privébezit van prinses Beatrix sinds 1959 en valt hiermee niet onder de Rijksgebouwendienst. Kasteel Drakensteyn ligt in de nabijheid van Paleis Soestdijk waar Koningin Juliana en Prins Bernard woonde. Vanaf 2014 woont Prinses Beatrix wederom op Kasteel Drakensteyn, na een grondige verbouwing.

KASTEEL DRAKENSTEYN

Kasteel Drakensteyn dateert uit 1640. Drakensteyn heeft een link met Drakenburg bij Baarn welke in de 19e eeuw is afgebroken. In de 14e eeuw is voor het eerst geschreven over hofstede Drakesteyn. Deze werd rond 1400 aan Frederik van Drakenburg beleend.

Vanaf 1634 was Ernst van Reede de nieuwe eigenaar van Drakensteyn. Zijn zoon Gerard van Rede heeft in 1640 de oude hofstede verbouwd tot het huidige achthoekig kasteel. De landgoederen en buitenplaatsen zoals Soestdijk, Kasteel de Hooge Vuursché, Pijnenburg en Ewijkshoeve werden later gebouwd. Het kasteel is meerdere male van eigenaar gewisseld. Tot 1779 was het in bezit van de familie Godin. In 1807 werd het eigendom van Paulus Wilhelmus Bosch die burgemeester van Utrecht was. Na 150 jaar werd het door Frederik Lodewijk Bosch verkocht aan Prinses Beatrix.

